

Travel
Noordwest
Ierland

TEKST & FOTOGRAFIE:
CHRIS HAFER



MAN, you
should
have been
here **LAST**
WEEK!

Deze zin hoorden we meerdere malen gedurende de trip die we maakten langs de kust van noordwest Ierland. Duidelijk een variant van het bekende, you should have been here yesterday!

‘Jullie verspillen jullie tijd, ga naar het zuiden’

De condities waren of worden altijd beter dan op het moment dat je terplekke op het strand bent. We kennen het maar al te goed, uit de vele ervaringen herken je uiteindelijk de wet van Murphy. Vaak gebeurde dit tijdens wedstrijden. Het is een soort van wijsheid geworden, het gras is ook altijd groener bij de burens en de golven zijn groter en cleaner op het volgende strand. De plek die bekend staat om haar groene gras en cleane golven is Ierland, ook wel de Green Island genaamd. We waren er al in 2006 en zagen daar Brandon Bay Area in perfecte condities en kregen een hartelijk welkom van de vriendelijke Ierse locals. Ierland heeft nog veel meer te bieden dan de goede spots aan de Dingle Peninsula in het zuidwesten van dit land.

Het noordwesten van Ierland komt meer en meer in het oog van de surfende bevolking, met name door het eindeloze aantal golven van wereldklasse langs de ruige kustlijn. Door de vele verhalen van andere windsurfers die de kust hebben weten te bereiken, waren onze verwachtingen erg hoog en snel kwamen we in contact met een paar locals. Langs de lange en winderige kustlijn zijn er nog vele onontdekte en verborgen spots die met veel geduld liggen te wachten om ontdekt te worden. Het bestaat nog, blinde vlekken op de kaart waar schatten verborgen liggen. We konden onze ogen niet geloven toen we een paar dagen voor onze vlucht de voorspellingen zagen. Een orkaan zou de kust aandoen met ondenkbare golven en windsnelheden. Op het moment dat we zouden aankomen, leek de wind te gaan draaien naar het

zuidoosten wat niet de ideale richting is om te surfen. Maar met zoveel kilometer aan kustlijn was er vast wel een spot te vinden waar we alsnog helemaal los konden gaan.

We huurden een huis in Dunfanaghy, een dorp dat met 316 inwoners niet direct een bruisende hoofdstad is bij daglicht. Maar met vier kroegen en live muziek verandert het dorp drastisch gedurende de nacht. De dichtstbijzijnde windsurfspot is Magheorarty, ongeveer op twintig bochtige minuten rijden. Een mooie U-geslepen baai met een langlopende reefbreak. In de verte kun je Tory Island aan de horizon zien liggen, waar een lokale visserman zich de koning van het eiland voelt. Ook niet zo moeilijk omdat niemand anders hier wil wonen vanwege het extreme isolement gedurende de vele stormen en strenge winters. Maar de stormen waren laat dit jaar. Ierland had tot nog toe te maken met een soort hittegolf, waarbij de temperatuur hoger lag dan die in de zomer. De rotspartijen van Magheorarty werden dus niet geplaagd door grote golven, en dus ging onze zoektocht naar betere omstandigheden van start richting het zuiden.

HOW TO GET THERE

Je kan je eigen auto meenemen op de ferry naar Ierland. Een sneller alternatief is om een vlucht naar Dublin te nemen, bijvoorbeeld die van www.aerlingus.com. Je hebt terplekke zeker een huurauto nodig met de vele spots langs de kust. En je wilt een aantal daarvan zeker niet missen. Neem de tijd en bewaar geduld, rijden is niet makkelijk daar! www.enterprise.ie verhuurt ook busjes.

Je kan het beste eigen surfmateriaal meenemen, er zijn verder alleen surfshops langs de westkust. Op www.surfdock.ie in Dublin vind je alles wat je nodig hebt, ook erg nuttige inside informatie! Een woning kun je makkelijk vinden, zeker in het laagseizoen is er voor elk budget een passend onderkomen. www.laffertysholidayhomes.com kunnen we zeker adviseren!

Dooley Beach werd ons ook geadviseerd door de locals. Een rustgevende en vredige spot met dezelfde omstandigheden. We deelden goeie golven met zeehonden, en ook koeien die blijkbaar een dagje strand als uitje hadden. Doe er nog een flinke dosis zon bij, side-offshore wind en het adembenemende uitzicht, en je hebt Ierland op haar best!

Wat ons betreft waren de condities super maar de lokale surfers lieten zich nog steeds niet zien. Onze gids informeerde ons met een sms: “Jullie verspillen jullie tijd, ga naar het zuiden!” Ok, er zijn slechtere plekken om je tijd aan te verspillen, maar toegegeven, we waren op zoek naar grotere golven. De volgende ochtend dus zuidwaarts voor goede ochtendbreaks met klinkende namen als Sligo en Bundoran die een schittering in



ieder surfersoog doet verschijnen. Helaas was de wind te afluandig om deze spots goed te testen en reden we verder langs ontelbare rotondes en kleine dorpjes. In ieder geval hadden deze dorpen wel namen, alleen werden ze lokaal in het Gaelic vertaald wat onze zoektocht er niet makkelijker op maakte.

We raakten verdwaald en strandden op het kustwachstation van Belmullet waar een door zout en weer verweerde bemanning ons de juiste richting wees en waarschijnlijk direct na ons vertrek hun reddingsboot voor ons waaghalzen in gereedheid bracht.

De eerste indruk van deze nieuwe spot was niet overtuigend. De golven waren niet hoger dan de breaks de dagen ervoor. Maar toen we er eenmaal waren konden we ook deze golven toch niet ongebruikt achterlaten voor de enige local die al aan het rippen was. En de golven waren goed genoeg om toch aardig wat fun te hebben, in ieder geval totdat Vincent zijn voet bliesseerde en bloederige voetstappen achterliet op het strand. We probeerden de spirit erin te houden door hem geluiden van een koe en schaaap te laten maken, met als reden dat hij het andere vee niet bezorgt zou maken. Gelukkig was er snel een lokale dokter ter plaatse die zelfs na zijn dienst Vincent nog wilde oplappen en hem weer weg stuurde met een flinke dosis pijnstillers voor een goede prijs, zeker in vergelijking met de Duitse prijzen het medisch systeem.

We konden weer huiswaarts keren, en op onze weg terug hebben we een tijdsrecord gezet dat waarschijnlijk tot in de eeuwigheid zal blijven bestaan. Zelfs rallydool Colin Mc Rae was niet veel sneller tijdens de Donegal Rally.

De volgende dagen vermaakten we ons op Dooney Beach, met relaxte golven en wind was het big fun. En om de adrenaline erin te houden probeerden we wild vee te vangen voor Vincent om hem langs de prachtige kustlijn te escorteren, het leverde ons in ieder geval bijna hartaanvallen en lachstuipe op! Helaas was onze reis terug onvermijdelijk, en na een wilde nacht in Dublin belandden we weer in het vliegtuig naar huis. En uiteraard vonden we daar e-mails van onze Ierse vrienden met de tekst: "Hey, you should have been here today!"

Bedankt Aer Lingus voor de support! ●



'Hey, you should have been here today!'

SPOTS

Magheorarty

Een mooie baai met een beachbreak en een reefbreak links van de havenmuur. Beste windrichting: zuidwest en west.

Bloddy Foreland

Rotsen, sterke stroming,... Geen ideale plek om te leren waterstarten! Beste windrichting: zuidwest.

Dooney:

Een langgerekt strand met rotsen aan de noordkant. Als je die stenen kunt mijden is het een makkelijke beachbreak. Windrichting: zuid-zuidoost, zuidwest

Belmullet:

Een zandstrand met enkele rotsen en stroming. Zeker bij laagwater is het uitkijken voor blootliggende rotspartijen. Vraag de locals om advies! Zuid, zuidoost.

